

Verslag van de uitstapjes naar.

Antwerpse haven en.

Koninklijke serres van Laken.

Woensdag 19 April waren we met acht fotografen om tien over zeven bij de Pelgrim. Dit om avondfotografie te gaan doen in het Antwerpse havengebied. De heenreis verliep zeer voorspoedig. Snel waren we bij de sluizen bij de kruisschans. De auto's geparkeerd en fotograferen maar . Er was voor ieders wat wils , bewegende boten en verkeerslichten. Zonsondergang ,industrie te veel om op te noemen. Zelfs oude meuk was aanwezig. Zo tegen tien uur begon het toch wel erg koud te worden en keerde we naar huis. Maar de eerste brug stond omhoog. Draaien en een andere oplossing zoeken. Helaas zat ik niet in de snelste auto en dus reden wij richting de Belgische kust dachten wij. Dan besloten te keren. Opeens wordt de rijbaan in tweeën gedeeld en kiezen we voor de rechter rijbaan , logies toch. Na twee kilometer staat er in een keer een vrachtauto voor het stoplicht. Wij probeerde nog achteruit weg te komen , maar daar was de volgende vrachtauto al. Dus hebben we een uur staan te wachten tussen twee vrachtwagens en betonnen wegafzettingen. Dus wij waren om half twaalf in Oudenbosch terug terwijl de andere al op een oor lagen. Maar toch het was een leuke en leerzame avond.



Donderdag 20 April waren we om negen uur in de morgen weer paraat . Dit keer met negen personen waarvan 7 fotografen. Dit keer naar de koninklijke serres van Laken. Na een koffiestop onderweg kwamen we bij elven bij de serres aan. Hier werden we keurig begeleid naar een parkeerplaats. Hiervan uit gingen we naar de serres. Een geweldig mooi gebouw van begin 1700. Natuurlijk de ontzettend vele bloemen en planten. In alle vormen , maten en kleuren. De een nog mooier dan de andere. En dat alles zo mooi geëtaleerd. Er was een route door de serres dus kon ieder zijn eigen tempo aanhouden. Aan het eind was er nog een kantine.

Hier konden we nog een bakje doen en konden we verzamelen.
Daarna begon de terugreis onder het Atonium door richting de snelweg.
Zo waren we weer op tijd thuis voor het avond eten.

